



δοσμένη από τους θεούς

«Έχω υποχρέωση και δικαίωμα να υπερασπίζομαι τη γλώσσα μου.
Ελληνικό αλφάριθμο, ελληνική γλώσσα, δοσμένα από τους θεούς»

Δεν είναι παρά διάλεκτοι της Ελληνικής γλώσσας, όλες οι γλώσσες της Ευρώπης, είπε και απέδειξε ο καθηγητής Βαντρούσκα, ο μεγάλος αυστριακός γλωσσολόγος. Κι ο επίσης σοβαρός φιλόλογος γερμανός Νόρντεν, λέει κάτι περισσότερο, «οι γλώσσες όλης της γης, εκτός από τα κινέζικα και τα γιαπωνέζικα, έχουν δεχθεί την επίδραση της ελληνικής γλώσσας». Δεν αναφέρω τους έλληνες φιλόσοφους, από τον Πλάτωνα και τον Διονύσιο το Θράκα, ως τους καταξιωμένους σημερινούς. Λέω όμως ακόμη τούτο: το γλωσσολογικό πρόγραμμα του πανεπιστημίου Ιρβάιν της Καλλιφόρνιας, έχει εγγρά-

ψει ως σήμερα μόνο 6.000.000 (έξι εκατομμύρια) ελληνικές λέξεις και 71.000.000 (εβδομήντα ένα εκατομμύρια) λεκτικές μορφές της γλώσσας μας, και δεν έχει τελειώσει. Η αγγλική (η πρώτη κατά τη γνώμη της ομιλουμένη στον κόσμο), ναι, κι εκείνη διαθέτει 490.000 (χιλιάδες, όχι εκατομμύρια) λέξεις και 300.000 (-τριακόσιες χιλιάδες) τεχνικούς όρους, που οι 45.000 είναι καθαρές ελληνικές λέξεις.

Το 2001 ανακρύχθηκε από την Ευρώπη, «χρονιά των ευρωπαϊκών γλωσσών» και περιμένει κανείς να δει το πιο μεγάλο και ζωντανό κειμήλιο του κόσμου να έχει μια θέση που να της αξίζει. Τουλάχιστον λόγια έχουμε. «Είναι η τελειότερη

«...το γλωσσολογικό πρόγραμμα του πανεπιστημίου Ιρβάιν της Καλλιφόρνιας, έχει εγγράψει ως σήμερα 6.000.000 (έξι εκατομμύρια) ελληνικές λέξεις και 71.000.000 (εβδομήντα ένα εκατομμύρια) λεκτικές μορφές της γλώσσας μας, και δεν έχει τελειώσει.»

γλώσσα, γιατί εκφράζει τις σκέψεις των τελειοτέρων ανθρώπων» (G. Murray). «Με την ελληνική γλώσσα έχουν εκφρασθεί οι μεγαλύτερες μορφές της παγκόσμιας διανόησης και θεμελιώθηκαν όλες οι επιστήμες» (Zak Ντελόρ)

Η ελληνική γλώσσα ζει και πλουτίζεται πλέον από 13.000 χρόνια, (απ' όσο γνωρίζουμε ως τώρα) καταρτίζοντας και το ποι εκφραστικό αλφάριθμο, μελωδικό και αποδοτικό κάθε έννοιας. Και είναι τουλάχιστον περιέργη και, έστω, κρυμμένη ακόμη προσπάθεια αντικατάστασή του με το Λατινικό μια γλώσσα θυγατρική της ελληνικής κατά και τον διάσπομο συγγραφέα και ρήτορα, λατίνο Μάρκο Φάβιο Κουΐντιλιανό, «Η λατινική είναι παρόμοια με την ελληνική γλώσσα». Φαίνεται ότι αυτή την ώρα καλούμαστε να φυλάξουμε «νέες Θερμοπύλες» για τη γλώσσα μας. Είναι η μοίρα των Ελλήνων. Να πρέπει να είναι συνεχώς έπιοιμοι για αγώνες και θυσίες, μαχητές αιώνων του πολιτισμού και του ανθρωπισμού. Και η άξια χαιρετισμού διακήρυξη των Ελλήνων Ακαδημαϊκών, χτυπάει το ξυπνητήρι γι' αυτούς που πρέπει ν' ανασκουμπωθούν και ν' αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στην ιστορία των ανθρώπων και του τελειότερου αντιπροσώπου του πολιτισμού, της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΡΙΘΜΟΥ.

γράφει η

Σ. Μαντζουράνη Σκαλτσάρη