

ΆΓΙΑ
ΧΑΡΑ
ΛΑΜ
ΠΟ

Ο Άγιος Χαράλαμπος
πολιούχος Φιλιατρῶν



Άγιος Χαράλαμπος πολιούχος Φιλιατρῶν



"Εκδοσις
Ι. Ν. Είσοδιων Θεοτόκου
(Άγιου Χαραλάμπους) Φιλιατρῶν



ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Άπολυτίκιον. Ἡχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ὡς στῦλος ἀκλόνητος, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, καὶ λύχνος ἀείφωτος τῆς οἰκουμένης σοφέ, ἐδείχθης Χαράλαμπες, ἔλαμψας ἐν τῷ κόσμῳ, διὰ τοῦ μαρτυρίου, ἔλυσας τῶν εἰδώλων, τὴν σκοτόμαιναν μάκαρ διὸ ἐν παρησίᾳ Χριστῷ, πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς.

Άπολυτίκιον ἐπί τῷ θαύματι τοῦ Ἅγιου.

Ἡχος γ'. Θείας πίστεως.

Ὕ αίρει σήμερον, Ἔρανη πᾶσα, μνημονεύουσα εὔεργεσίας, ᾧν ἐποίησας πάλαι, Χαράλαμπες. Καί γάρ τῶν παίδων αὐτῆς ζωὴν ἔσωσας, καί πολεμίων μανίαν ἀπέτρεψας, Μάρτυς ἔνδοξε Χριστόν τόν Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι πᾶσι τό μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον. ቙χος δ'. Ἐπεφάνης σήμερον.

Ὕ ποσαυρὸν πολύτιμον ἡ Ἐκκλησία, τὴν σὴν κάραν κέκτηται, Ἱερομάρτυς Ἀδλητά, τροπαιοφόρε Χαράλαμπες διὸ καὶ χαίρει τὸν Κτίστην δοξάζουσα.

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Ο θαυματουργός Ἅγιος καὶ Τερομάρτυρας Χαράλαμπος, γεννήθηκε στὴ Μαγνησίᾳ τῆς Μ. Ἀσίας, περίπου τὸ 90 μ.Χ., ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς, πού πίστευαν στὸ Χριστό. Ἀπό μικρούς ἦταν φωτεινό παράδειγμα συνετῆς καὶ σώφρονος ζωῆς. Η πίστη του στὸ Χριστό ἦταν φλογερή καὶ ἡ ἐπιθυμία του, νά βοηθήσει τούς Χριστιανούς καὶ τούς εἰδωλολάτρες, νά σωθοῦνε, μεγάλη. Δέν μποροῦσε νά ἱσυχάσει, δταν σκεφτόταν ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι μακριά ἀπό τὸ Χριστό καὶ τή σωτηρία.

Ἐτσι ἔγινε ἰερέας περὶ τὸ 130 μ.Χ. Η ζωή του ἦταν μιά συνεχῆς ὑπηρεσία ἀφοσίωσης στὸ Χριστό καὶ ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον. Ἀεικίνητος, ἐνεργητικός, ἐργαζόταν νύκτα καὶ ημέρα στὸ ἔργο τῆς διακονίας μέσα στὴν Ἐκκλησία. Ἄνθρωπος προσευχῆς, λειτουργός ζηλωτής μὲ κατάνυξη καὶ εὐλάβεια ὑπηρετοῦσε τὸ Θεό καὶ μέ αὐταπάρνηση ἀγωνιζόταν νά ἀποσπάσει τούς ἄνθρωπους ἀπό τὴν εἰδωλολατρική πλάνη καὶ νά ὁδηγεῖ στὴν τελειότητα τούς πιστούς. Μπροστά σε Χριστιανούς καὶ εἰδωλολάτρες ἐκφωνοῦσε τὰ φλογερά κηρύγματά του. Καίτοι σ' ὅλη του τή

μακρά ζωή ἔγιναν πολλοί διωγμοί τῶν Χριστιανῶν καὶ αὐτός ποθοῦσε τὸ μαρτύριο, καὶ δέν ἐλάμβανε κανένα μέτρο, ἐν τούτοις ἐπέζησε μέχρι τά 113 του χρόνια, διότι ὁ Θεός τόν ἐφύλαττε γι' ἀργότερα.

Τό μαρτύριο τοῦ Ἅγίου

"Οταν ξέσπασε διωγμός ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν, στά χρόνια τοῦ Σεπτιμίου Σεβίδου, κάποια πνευματικά τέκνα τοῦ ἄγίου Χαραλάμπους προσπάθησαν νά τόν πείσουν νά φύγει, γιά νά μή συλληφθεῖ. Ἐκεῖνος, φυσικά, ἀρνήθηκε, γιατί εἶναι ἀδύνατο στόν καλό ποιμένα νά ἐγκαταλείψει τό ποιμνιό του τίν ὥρα τοῦ κινδύνου καὶ γιατί ἥπαν ἐτοιμος κάθε στιγμή γιά τίν ὅμολογία καὶ τό μαρτύριο.

Τό 198 μ.Χ. ὁ ἔπαρχος Λουκιανός ἔφερε μπροστά του τό Χαράλαμπο καὶ τόν ἀπείλησε ὅτι θά τόν βασάνιζε πολύ σκληρά, γιά νά ἀρνηθεῖ τό Χριστό.

— Ἀκουσε γερο-Χαράλαμπε, τοῦ λέει βλοσυρά. Σέβομαι τά 113 σου χρόνια, γι' αὐτό δέ διέταξα νά σέ συλλάβουν ἀμέσως. Θέλω νά πάψεις νά προκαλεῖς μέ τά κηρύγματά σου, γιατί θά μετανιώσεις πικρά. Γιά νά μή σέ βασανίσω καὶ γιά νά μή σέ θανατώσω, θέλω νά θυσιάσεις στά

ὁ ἀπόστολος καράλαμπος ἐν προσθεῖται
τοῦ ἁγέμονος λουκιανοῦ



ΔΕΗΣΗ
ΧΑΡ. ΧΑΤΖΑΠΟΥΛΟΥ

εῖδωλά μας, στούς θεούς μας, που 'ναι ἀληθινοί.

— Δέ μέ φοβίζουν, ἔπαρχε, οἱ ἀπειλές σου. Τό
ξέρεις πώς οἱ χριστιανοί δέ φοβοῦνται τό θάνατο.
Κι ἐγώ δέν τόν φοβᾶμαι πού εἴμαι 113 ἑτῶν. Τόν
περιμένω χωρίς καμιά ἀγωνία!

— Μά θά ἔχεις ἔνα πολύ σκληρό θάνατο ἀπό
μένα.

— Έμεῖς οἱ χριστιανοί, εἴμαστε ἔξοικειωμένοι μέ
τούς ἀγῶνες καὶ τούς πολέμους, ὅπως οἱ γενναῖοι
στρατιῶτες δέν ἐπιθυμοῦν τόν ἥσυχο θάνατο στό
κρεβάτι, ἀλλά τόν δοξασμένο τῆς μάχης. Σέ μένα
ὑπάρχουν τά γηρατειά, ἀλλά νά μάθετε καλά ὅτι
στούς δικούς μας ἀγῶνες τό πᾶν εἶναι ἡ ψυχή,
ἡ ἀποφασιστικότητα, ἡ αὐταπάρνηση. Αύτά δέν
πέφτουν μέ τήν ἡλικία, ἀλλά μένουν πάντοτε
ἀνθηρά καὶ νέα. Ἀμφιβάλλεις, ἔπαρχε; Δοκίμασε.
Καὶ θά δεῖς ὅτι μέ τή χάρη τοῦ Κυρίου μου
Ἰησοῦ Χριστοῦ θά κουρασθοῦν οἱ ἀκμαῖοι δῆμοι
σου, χωρίς ὁ Ἱερέας Χαράλαμπος νά ζητήσει τήν
ἐπιεύκειά σου.

Ἐκνευρισμένος ἀπό τά λόγια αὐτά ὁ ἔπαρχος,
διατάξει καὶ τόν γδέρνουν ζωντανό. Αὔτος, ὅμως,
ἀντί νά σπαράξει ἀπό τόν πόνο, δοξολογοῦσε τό
Θεό γιά τήν ἀντοχή πού τοῦ ἔδινε. Ο Λουκιανός
ἔξοργίστηκε καὶ παίρνοντας ὁ ἴδιος σιδερένια
νύχια, προσπάθησε νά πληγώσει τό σῶμα τοῦ

ὁ ἄπος χαριλάμπος σπαρτόμενος
τὰς σάκας μὲν χειράγρας

ὁ ἄπος χαραλάμπος



άγιου καί ώς ἐκ θαύματος, τά χέρια του κόπηκαν καί ἔμειναν κρεμασμένα πάνω στό σῶμα τοῦ ἀγίου, ὃ ὅποιος ὠστόσο παρακάλεσε τό Θεό νά ἀποκαταστήσει τήν ἀρτιψέλεια τοῦ ἐπαρχού. Τότε οἱ δύο δίψιοι καί τρεῖς γυναικες, που ἦταν ἐκεῖ, βλέποντας τό θαῦμα πίστεψαν στόν ἀληθινό Θεό. Ο ἐπαρχος θύμωσε καί διέταξε νά τούς ἀποκεφαλίσουν.

Τά ἀπαίσια βασανιστήρια συνεχίζονται. Άλλα καί τά θαυμαστά γεγονότα που ἐνεργοῦνται φέρνουν σέ ἀμπιχανία τούς δημίους καί καταπλίσουν τούς θεατές. Οἱ χειράγρες στομώνονται, ὁ θηριώδης δούκας που σάν θηρίο δριμᾶ νά ξεσκίσει τίς σάρκες τοῦ Μάρτυρος βλέπει ἐντρομος τά χέρια του κομμένα ἀπό τούς ἀγκῶνες νά κρέμονται ἀπό τό σῶμα τοῦ Ἀγίου. Ο θρασύς ήγειμόνας, που φτύνει τόν σεπτό γέροντα, ταπεινώνεται καθώς στράβωσε ὁ λαιμός του καί τό πρόσωπό του γύρισε πρός τήν πλάτη του.

Οἱ ἴσχυροί ταπεινώνονται μπροστά στή δύναμη τοῦ Θεοῦ καί ἐκλιπαροῦν τή θεραπεία τους. Ο λαός θαυμάζει καί πολλοί πιστεύουν στό Χριστό. Ο ἀνεξίκακος Ἅγιος προσεύχεται γιά τή θεραπεία τῶν διωκτῶν του καί εἰσακούεται ἀπό τό Θεό. Μετά ἀπ' αὐτά καί υπό τήν πίεση τοῦ

ο ἄπος χαράλαμπος χαίται
ἐπὶ πυρᾶς

ἄπος χαράλαμπος



λαοῦ ὁ ἡγεμόνας ἀναγκάστηκε νά τόν ἀφίσει
έλευθερο καί νά σταματήσει τό διωγμό.

Ἐνώπιον τοῦ αὐτοκράτορος - Νέα μαρτύρια

Λίγο ἀργότερα ἐπισκέπτεται τήν Ἀντιόχεια
ὁ αὐτοκράτορας Σεπτύμιος Σεβῆρος. Ἐκεῖ ἐνη-
μερώνεται ἀπό τόν Λουκιανό γιά τά σχετικά μέ
τόν Ἅγιο Χαράλαμπο γεγονότα καί διατάξει νά
τόν φέρουν μπροστά του. Πίγανε οἱ στρατιῶτες
καί μέ πολλή σκληρότητα καί ἀσπλαχνία
μπίξανε καρφιά στό σῶμα τοῦ Μάρτυρος.
Κατόπιν τόν δέσανε ἀπό τή μεγάλη γενειάδα του
καί τόν τραβούσανε ἀλύπτητα οἱ ἀπάνθρωποι,
χωρίς καθόλου νά σκεφθοῦν τά βαθειά γεράματά
του.

Προσπάθησε ὁ Αὐτοκράτορας μέ τή φιλο-
σοφική του δεινότητα νά πείσει τόν Ἅγιο
νά ἀρνηθεῖ τό Χριστό. Ὁμως ἐκεῖνος μέ τά
ἀτράπαταχτα ἐπιχειρήματα πού τοῦ ἔδινε ἡ πίστη
καί ἡ γνώση τῆς Ἅγιας Γραφῆς τόν ἀπεστόμωσε.

Τότε ὁ βασιλεὺς ἔξεμάνη. Διέταξε νά τοῦ
συντρίψουν μέ πέτρες τό στόμα, νά τόν κάψουν
μέ λαμπάδες, νά τόν ρίζουν στή φωτιά. Τίποτε
ἀπ' αὐτά δέν ἄγγιξε τόν Ἅγιο. Ἀντίθετα ὁ

Ο ἄρρενος χαράγματος παραδίλει το
πιθεύμα πρό της αποτομῆς τῆς
κεφαλῆς, ἀντοῦ ὑπὸ τοῦ Δημίου



άσεβής αύτοκράτορας βρέθηκε μετέωρος, σάν νά κρεμόταν ἀπ' τόν οὐρανό, περιδεής νά ίκετεύει τόν μάρτυρα τοῦ Χριστοῦ νά τόν σώσει.

Ταπεινωμένος ήσύχασε γιά λίγες ήμέρες. Στό μεταξύ δὲ Ἀγιος μῆλος γιά τόν Χριστό και γιά τόν Παράδεισο στίν κόρη τοῦ βασιλέως, τή Γαλήνη, πού ἔγινε χριστιανή.

Τό μαρτυρικό τέλος του

Ο Σεβῖρος και πάλι διέταξε ταπεινώσεις και βασανιστήρια γιά τόν ἀθλητή τοῦ Κυρίου και τελικά ἀπεφάσισε νά τόν ἀποκεφαλίσουν. Πρὸν προλάβει τό ξίφος τοῦ δημίου ν' ἀγγίξει πάνω του, ἡ ἄγνη και ἀγία ψυχή του ἐγκατέλειψε τό ἀσθενικό και ταλαιπωρημένο σῶμα του και ἀνέβηκε στόν οὐρανό γιά νά λάβει ἀπό τό χέρι τοῦ ἀγωνοθέτου Κυρίου τόν στέφανο τῆς δόξης.

Τό ἀγιασμένο μαρτυρικό του λείψανο ἐνταφίασε μέ πολλή εὐλάβεια ἡ βασιλοπούλα Γαλήνη μέσα σέ χρυσή θήκη, ἀφοῦ τοῦ ἔβαλε πολύτιμα μῆρα και ἀρώματα. Κατόπιν τό Ἀγιο και πανσεβάσμιο λείψανο τοῦ ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, μοιράστηκε χάριν εὐλαβείας σέ πολλά μέρη τῆς ἀπανταχοῦ Ὁρθοδοξίας. Υπάρχουν και σίμερα σέ πολλούς

Ναούς καί Μοναστήρια τεμάχια λειψάνων τοῦ Ἅγιου Χαραλάμπους. Ἡ Ἅγια καί πάντιμος Κάρα του βρίσκεται στά Μετέωρα τῆς Θεσσαλίας, στό Μοναστήρι τοῦ Ἅγιου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου. Ἀπότιμα τῶν ἀγίων λειψάνων του φυλάσσεται καί στόν Τερό Ναό Εἰσοδίων Θεοτόκου Φιλιατρῶν, ὅπου καί ἡ θαυματουργός Ἱερά Εἰκόνα του.

Ο Ἅγιος Χαράλαμπος ἔλαβε τή ἰδιαίτερη χάρη ἀπό τό Θεό νά ἐπιτελεῖ παράδοξα καί ἐκπληκτικά θαύματα καί μετά τό μαρτυρικό του τέλος, ἀνταποκρινόμενος στά αἰτήματα τῶν εὐλαβῶν ἱκετῶν καί προσκυνητῶν του. Ἰδίως φυλάσσει τούς ἀνθρώπους ἀπό τίς λοιπικές νόσους καί κυρίως ἀπό τήν φοβερή ἀρρώστια τῆς πανώλους.

Ἡ Ἑκκλησία γιορτάζει τή μνήμη του στίς 10 Φεβρουαρίου. Ἡ Τερά Μπρόπολή μας λαμπρῶς πανηγυρίζει τίν ήμέρα αὐτή μέ ἐπίκεντρο τήν πόλη τῶν Φιλιατρῶν, ὅπου κάθε χρόνο συρρέει πλῆθος κόσμου ἀπό δὴ τήν Ελλάδα γιά νά προσκυνήσει τήν Τερά Εἰκόνα του καί νά καταθέσει τήν ἱκεσία, τήν εὐχαριστία καί τήν εὐλάβειά του.





Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ

Ηπόλις τῶν Φιλιατρῶν συνδέεται ἀπό πολύ παλιά μέ τόν Ἅγιο Χαράλαμπο. Πολλές φορές ἡ ἱστορική καί περιώνυμη αὐτή πόλη τῆς Τριφυλίας ἀπίλαυσε τήν σωστική ἐπέμβαση τοῦ θαυματουργοῦ Ἅγίου καί μέ εύγνωμοσύνη μαρτυρεῖ τήν ἀπαλλαγή της ἀπό νόσους, κινδύνους καί περιστάσεις χάρη στήν προστασία τοῦ ἐφόρου καί πολιούχου της Ἅγίου Χαραλάμπους.

Ἡ ἱστορική μνήμη διέσωσε μερικά τέτοια θαυμαστά γεγονότα:

Τό 1686 μ.Χ. ἡ φοβερή ἐπιδημία τῆς πανώλους (πανούκλας) ἐνέσκιψε στα Φιλιατρά. Ἡ πόλη σώζεται μέ θαῦμα τοῦ Ἅγιου Χαραλάμπους.

Τό 1788-1790 μ.Χ. καί πάλι ἐμφανίζεται ἡ πανώλη. Ξανά ἡ θανατηφόρος λοιμώδης νόσος ὑποχωρεῖ μέ θαυμαστή ἐπέμβαση τοῦ Ἅγίου.

Τό 1812 μ.Χ. ἡ ἴδια τρομερή ἀσθένεια θέριζε τά Φιλιατρά. Τό θανατικό σταμάτησε μέ τήν ἀφίξη τῆς Ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ Ἅγιου Χαραλάμπους. Ἡ



έφέστιος Είκόνα ἀναγράφει «1812 χείρ Ιωάννου μ(οναχοῦ) εἰκονογράφου» καὶ παριστᾶ τὸν Ἅγιο ως γονυπετῆ Γέροντα δεόμενο πρό τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ ἐνεργοποιοῦντα τὴν θεία Χάρην Του, ἡ ὅποια σάν κεραυνός πλήττει μία ἀπαίσια καὶ ἀποκρουστική γυναικεία μορφή - προσωποποίηση τῆς πανώλους.

Τό 1873 μ.Χ. πάλι ἡ τρομερή ἀρρώστια ἀπειλεῖ τὴν πόλην. Τίν 29η Νοεμβρίου, μετά ἀπό τριήμερην νηστείαν ὅλου τοῦ λαοῦ τῆς πόλεως, γίνεται πάνδημη λιτανεία τῆς Ιερᾶς Εἰκόνος καὶ τῶν ἵερῶν λειψάνων τοῦ Ἅγιου, πού μετέφερε στὰ Φιλιατρά ὁ καταγόμενος ἀπό τὴν οἰκογένεια Βλαστοῦ Πρωτοσύγκελλος τότε τῆς Μητροπόλεως Νικομηδείας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἡ πανούκλα σταμάτησε. Καί πάλι ὁ Ἅγιος ἔσωσε τὴν πόλην του.

Τό 1918 ἡ ἐπιδημία τῆς ισπανικῆς γρίππης ἔκανε θραύση στὰ Φιλιατρά. Μόνο τὸν Νοέμβριο τοῦ ἔτους αὐτοῦ πέθαναν 120 ἄνθρωποι. Μετά τίν περιφορά τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἅγιου τίν 10η Φεβρουαρίου κανένα νέο κροῦσμα γρίππης δέν παρουσιάσθηκε.





Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Τό πιό γνωστό θαῦμα τοῦ Ἅγίου Χαραλάμπους στά Φιλιατρά συνέβη κατά τή μαύρη περίοδο τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς, ὅταν κινδύνευσε ἡ πόλη ἀπό καταστροφή διά πυρός και σιδήρου καὶ οἱ κάτοικοί της ἀπό ἐκτέλεση.

Ἡ ταν Ιούλιος τοῦ 1944. Μετά ἀπό πέντε χρόνια Παγκοσμίου πολέμου ἦταν ἐμφανής ἡ κάμψη τῆς πολεμικῆς μηχανῆς τοῦ σιδερόφρακτου Ἀξονα. Οἱ ἀντιστασιακές ὁμάδες στίν κατεχόμενη πατρίδα μας δημιουργοῦσαν πολλά προβλήματα στους κατακτητές μέ ἐπιθέσεις καὶ δολιοφθορές. Ἡ ἀπάντηση τῶν δυνάμεων Κατοχῆς ἦταν ἀμείλικτη: Φοβερά ἀντίποινα στούς ἀμάχους. Πόλεις ὄλοκληρες ἀφανίστηκαν, ὅπως τά Καλάβρυτα καὶ τό Δίστομο. Χιλιάδες ἄνθρωποι ἐκτελέστηκαν.

Μία ἐπίθεση τῶν ἀνταρτῶν σέ Γερμανική ἐφοδιοπομπή πού μετέβαινε στά Φιλιατρά, μέ πολλά θύματα ἀπό πλευρᾶς Γερμανῶν, εἶχε

σαν ἀποτέλεσμα νά ξεσπάσει ἡ θηριωδία τους πάνω στούς κατοίκους τῆς πόλεως. Ή ἐντολή τοῦ Γερμανοῦ Διοικητοῦ τῆς Τριπόλεως πρός τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς Γερμανικῆς φρουρᾶς τῶν Φιλιατρῶν ἀξιωματικό Κοντάου ἦταν σαφής: Νά συλλάβει καὶ νά ἔκτελέσει 50 Ἑλληνες γιά κάθε Γερμανό σκοτωμένο καὶ νά κάψει τά Φιλιατρά.

Φόβος καὶ τρόμος, ἀγωνία καὶ ἀπόγνωση σάν μαῦρο σύννεφο κάλυψε τὴν πόλη τῶν Φιλιατρῶν. Κλεισμένοι οἱ κάτοικοι στά σπίτια τους μέ διαταγὴ τοῦ Κοντάου περίμεναν τὴν φρικτὴ ὥρα πού θα ἄρχιζαν οἱ συλλήψεις καὶ οἱ ἔκτελέσεις.

Τά ὁδυνηρά νέα ἔφθασαν καὶ στίν Τρίπολη, ὅπου ύπτιοτοῦσε ὡς Ιεροκήρυκας, ἔνας πολὺ σεβαστός και καταξιωμένος κληρικός φιλιατρινῆς καταγωγῆς, ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόδωρος Κωτσάκης. Μαζί μέ τὸν ἐπίσης φιλιατρινό Ἀνδρέα Μιχαλόπουλο, ἀνώτερο δικαστικό ὑπάλληλο, ἐπιχείρησαν νά παρουσιασθοῦν στὸν Γερμανό Στρατηγό, γιά νά τὸν ἰκετεύσουν νά ἀποτρέψει τὴν σφαγὴ. Δεν μπόρεσαν καν νά πλησιάσουν. Φωνές, βροισιές καὶ ἀναστάτωση ἀκούγονταν ἀπό τό γραφεῖο τοῦ Στρατηγοῦ.

Δέν χωροῦσε πιά καμιά ἀνθρώπινη ἐνέργεια. Ή μόνη ἔλπίδα ἦταν ἡ βούθεια τοῦ Θεοῦ μέ τίς πρεσβείες τοῦ προστάτη καὶ πολιούχου Ἅγιου

Χαραλάμπους, ἐκείνου πού πάντα ἔσωζε τήν πόλην στίς δύσκολες περιστάσεις. «Προσευχή ἦν ἐκτενής γινομένη πρός τὸν Θεόν» (Πράξ. 12, 5). Κανείς Φιλιατρινός δέν κοιψθηκε ἐκείνη τήν φοβερή νύκτα οὕτε στά Φιλιατρά οὕτε στήν Τρίπολη.

Και ὁ στοργικός Ἅγιος δέν παρέβλεψε τήν ἀγωνία καὶ τὸν πόνο τῶν παιδιῶν του. Ἐπενέβη θαυματουργικά καὶ ἔσωσε τήν πόλην.

Παρουσιάστηκε στόν ὑπνο τοῦ Γερμανοῦ Διοικητοῦ ως σεπτός γέροντας, ἵεροπρεπής καὶ μεγαλοπρεπής, μέ λευκή μακριά γενειάδα. Τοῦ εἶπε μέ ὑφος ἴλαρό:

— Ἀκουσε παιδί μου, τήν ἐντολή πού ἔλαβες νά μήν τήν ἐκτελέσεις. Τήν πόλην αὐτή τήν προστατεύω ἐγώ.

Ο Κοντάου ξύπνησε θορυβημένος. Καθησύχασε τόν ἑαυτό του πώς ἦταν ὅνειρο καὶ προσπάθησε νά ξανακοψθεῖ. Σέ λίγο ὅμως πάλι παρουσιάζεται στόν ὑπνο του ὁ Ἅγιος καὶ τοῦ λέει:

— Αὐτό πού σοῦ εἶπα νά κάνεις. Νά μήν ἐκτελέσεις τή διαταγή. Ἐγώ θά φροντίσω νά μήν τιμωρηθεῖς. Καί θά φυλάγω καὶ σένα καὶ τούς στρατιῶτες σου, ὥστε νά γυρίσετε ἀσφαλεῖς στήν πατρίδα σας.

Ξύπνησε τρομαγμένος ὁ Γερμανός. Άνακάμισε

στό κρεββάτι του καί προσπάθησε νά βάλει σέ τάξη τίς σκέψεις του. Άπο τή μά ḥ εἰκόνα τοῦ γέροντα πού ἔμοιαζε μέ "Άγιο τῆς Ὁρθοδοξίας. Κι ἀκόμη οἱ ἐφιαλτικές εἰκόνες τῶν σκοτωμένων ἀνθρώπων, τῆς καμένης πόλης, τῶν δυνρωμένων γυναικῶν, τοῦ πόνου καί τοῦ θρήνου, τοῦ θανάτου καί τῆς καταστροφῆς. Κι ἀπό τίν ἄλλη τό καθῆκον του.⁷ Ήταν στρατιώτης ἐκπαιδευμένος μέ τό πνεῦμα τῆς ναζιστικῆς ἰδεολογίας, μέ τό δραμα τοῦ πανίσχυρου καί ἀμείλικτου Ράιχ. Άπειθαρχίες στίς διαταγές δέν χωροῦσαν οὔτε συγχωροῦνταν. Βασανίστηκε ἀρκετή ὥρα καί τελικά μονολόγησε:

— Εἶπα θά κάψω την πόλη καί θά τήν κάψω!

"Εκλεισε πάλι τά μάτια του. Προσπάθησε νά κοιψηθεῖ. Ξανά ὅμως ὁ σεβάσμιος Γέροντας ἐμφανίζεται. Αύτή τή φορά αὐστηρός καί ἀπειλητικός, τοῦ λέει δυνατά καί ἐπιτακτικά:

— Πρόσεξε! Η πόλη δέν θά καεῖ καί οἱ κάτοικοι δέν θά ἐκτελεσθοῦν! Εἶναι ἀθῶοι. Τό ἀκοῦς;

Τινάχθηκε πάνω ταραγμένος. ⁷ Ήταν φανερό: Κάποιος Ἅγιος προστάτευε τήν πόλη καί προσπαθοῦσε νά σταματήσει τό ἀποτρόπαιο ἔγκλημά τους. Μέ τρεμάμενα χέρια σπίκωσε τό τηλέφωνο καί κάλεσε τό Στρατηγεῖο στήν Τρίπολη.

Μέ διστακτική φωνή ἀνέφερε στόν Διοικητή τῆς Πελοποννήσου γιά τίν ἐφιαλτική νύκτα πού πέρασε καί τίν περίεργη ἐπέμβαση τοῦ Ἅγιου.

Περίμενε νά ἀκούσει φωνές, ἐπιτιμήσεις καί αὐτηρές διαταγές ἀπό μέρους τοῦ ἀνωτέρου του. "Ομως ἄκουσε μέ κατάπληξη ὅτι καί ὁ Στρατηγός εἶχε δεῖ κατά παρόμοιο τρόπο τόν Ἅγιο, πού ζήτησε κι ἀπ' αὐτόν τή ματαίωση τῶν φονικῶν τους σχεδίων.

Τελικά ἀποφάσισαν νά συμμορφωθοῦν μέ τίν ἀπαίτηση τοῦ Ἅγιου. Άναιρεσε ὁ Στρατηγός τή διαταγή του καί ὁ Κοντάου σταμάτησε κάθε ἐνέργεια κατά τῶν Φιλιατρῶν.

"Οταν ἔημέρωσε κυκλοφόρησε ἀστραπιαῖα ἥ εἴδηση τῆς σωτηρίας τῆς πόλεως. Ὁ τρόμος μεταστράφηκε σέ χαρά, ὁ θρῆνος σέ ἀλαλαγμό. Ἀγκάλιαζε ὁ ἔνας τόν ἄλλο καί μέ ενθουσιασμό ἔχυθηκαν στούς δρόμους καί τίν πλατεία.

Σέ λίγο μιά ὁμάδα ἀπό Γερμανούς στρατιώτες συνοδευόμενη ἀπό δύο ιερεῖς καί τόν Γερμανομάθη Γυμνασιάρχη Θεόδωρο Μαυροειδῆ διέσχιξε τίν πόλη. Ἐπισκέφθηκαν μέ τή σειρά τούς Ἐνοριακούς Ναούς τῶν Φιλιατρῶν, τόν Ἅγιο Ιωάννη, τόν Ἅγιο Αθανάσιο, τόν Ἅγιο Νικόλαο καί κατέληξαν στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας τῆς Γουβιώτισσας.

Ο Κοντάου ἀναζητοῦσε νά ἀναγνωρίσει τόν Ἅγιο, πού τοῦ φανερώθηκε στόν ὑπνό του. Ὁταν μπῆκε στό Ναό τῆς Παναγίας καὶ ἀντίκρυσε τό προσκυνητάρι τοῦ Ἅγίου Χαραλάμπους συγκλονίστηκε δλόκληρος. Χαιρέτησε στρατιωτικά τόν Ἅγιο καὶ στάθηκε «προσοχή» κτυπώντας μέ δύναμι τό πόδι του στό δάπεδο. Τόση δύναμι ἔβαλε, πού ἡ μπότα του ράγισε τό πλακάκι καὶ ἄφησε σημάδι στό πάτωμα. Σκέπασε μέ συντριβή τό πρόσωπό του καὶ ψιθύρισε λόγια προσευχῆς στή γλώσσα του.

Ὅταν μαθεύτηκε στήν πόλη ὅτι ἡ σωτηρία της ὀφείλεται στό θαῦμα τοῦ Ἅγιου, ἐσπευσαν ὅλοι νά προσκυνήσουν τόν μεγάλο προστάτη τους καὶ νά ψάλουν εὐχαριστήρια Δοξολογία. Καθιερώθηκε δέ ώς τοπική ἑορτή ἡ ἐπέτειος τῆς θαυμαστῆς διασώσεως τῆς πόλεως, ἡ ὅποια ἐπιτελεῖται κάθε χρόνο στής 19 Ιουλίου. Τά τελευταῖα χρόνια καθιερώθηκε νά γίνεται Τερά Άγρυπνία, εἰς ἀνάμνησιν τῆς νυκτερινῆς ἐπισκέψεως τοῦ Ἅγιου καὶ εἰς ἔκφρασιν εὐχαριστίας καὶ εὐγνωμοσύνης.



Tό παρόν έκδιδεται
εἰς μνήμην

Άντωνίας Μητροπούλου - Τσιρογιάννη
καὶ Πλουμῆ Τσιρογιάννη
δαπάναις τῶν τέκνων των

© Έκδοτική παραγωγή

caïthc

Τηλ. 210-34.76.090

